

Vraag het aan Morya



Wees blij met verandering

“Het kind leert spelen in wisselende omstandigheden. Nu eens hier, dan weer daar, nu eens moe, dan weer klaarwakker, nu eens fris, dan weer ziek, nu eens zus, dan weer zo. Het kind trekt zich van al deze toestanden niets aan; het is zichzelf en het speelt met alle dingen en dat is het echte leven.

We zouden als volwassenen moeten leren spelen met alles: met onze medemensen, met de ideeën en de krachten die er in ons zijn, zonder daar ooit genoeg van te krijgen.

Als dit gebeurt, zijn we niet bang voor verandering, noch voor het feit dat mensen van ons heengaan, want dan beseffen we dat zij hun eigen spel in de andere werelden spelen. Ook zijn we er niet langer van overtuigd dat wij zelf zouden moeten blijven zoals we zijn. Nee, want we kunnen en mogen steeds veranderen.

De ene dag is de andere niet. We kunnen het zien als een uitdaging om steeds weer nieuwe dingen te leren, op te nemen en ook andere dingen te laten vallen, noem maar op. Als je dus iemand ziet veranderen, wees dan blij. Als je jezelf ziet veranderen, wees blij.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(uit hoofdstuk 2: ‘Veranderingen op deze aarde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 250

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


